



Levensmissie profiel voor Jan Keizer

Inleiding

Het Levensmissie profiel is bedoeld als een verdieping op de overige meer praktisch gerichte profielen. Het levensmissie profiel informeert over de innerlijke inspiratiebron voor persoonlijke ontwikkeling en beschrijft datgene wat jou ten diepste in je leven drijft. Dit levensmissie profiel kan o.a. geraadpleegd kan worden bij:

- Studie – en beroepskeuze
- Carrière planning
- Grote en/of ingrijpende beslissingen
- Het zoeken naar antwoorden op belangrijke levensvragen.

Het levensmissieprofiel kan van grote hulp zijn op het pad naar zelfrealisatie.

Talent

Het talent beschrijft jouw unieke talent. Dit is, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, precies datgene waar jij in uitblinkt. Het beschrijft op welke wijze jij jouw creatie- en manifestatie potentieel het beste benut. Door je talent in te zetten ervaar je zingeving.

Talent Jan Keizer

Enthousiasmerende, hartstochtelijke zelfexpressie die op beheerste wijze naar buiten gebracht wordt. De zelfexpressie komt het best tot zijn recht door op creatieve wijze vorm te geven aan het uitoefenen van invloed en macht. Het is het talent van Jan om vanuit zijn hart en vanuit liefdevolle intenties de interactie met de buitenwereld aan te gaan.



Roeping

Je roeping is iets waar je, op onverklaarbare wijze, naar toe getrokken voelt. Het kan voelen als een (lots)bestemming of als een opdracht of taak die je te vervullen hebt. Je roeping is iets waar je je voor wilt inzetten omdat je hart er van open gaat, zonder dat dit mentaal te beredeneren is. Een roeping kan van alles zijn en hoeft zeker niet een religieus, artistiek of idealistisch karakter te hebben. Het kan zelfs een weinig verheven ogenschijnlijk egoïstisch doel dienen.

Een roeping gaat niet direct over het uitoefenen van een beroep, maar het is wel wenselijk om je roeping op de één of andere manier in je werk tot uiting te kunnen brengen. Als het bijvoorbeeld je roeping is om vanuit je hart te leven, dan hoef je niet persé met mensen te werken. Wellicht kun je deze roeping ook kwijt als programmeur van software waarmee je een bepaalde doelgroep meer onafhankelijkheid en vrijheid geeft. Het gaat erom dat je voor jezelf ervaart dat jij blij bent met je beroep omdat het er voor jou toe doet dat jij dit werk doet. Dan ervaar je zingeving.

Roepingen Jan Keizer

Jan wordt geroepen naar Zelfrealisatie. Zelfrealisatie houdt in dat je je overlevingsmechanismen en ego-patronen leert doorzien en je ontdekt wie of wat je werkelijk bent. Het is de roeping van Jan om los te komen van controle, de impulsen van het leven te volgen en het pad te volgen dat het leven voor hem ontvouwt. Zelfrealisatie vergt niet aflatend zelfonderzoek.

Levenssfeer waarin roeping optimaal tot zijn recht komt.

Als aanvulling op de roeping is er informatie beschikbaar over het levensgebied waarin je roeping het meest optimaal vorm en inhoud krijgt. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld levensgebieden als werk, relatie, gezondheid, transformatie, familie/gezin, studie, communicatie, etc. Zo kan een roeping die bestaat om de creatieve vermogens optimaal te benutten bijvoorbeeld voor de één het best tot zijn recht komen in het aangaan en onderhouden van relaties (en dan vaak ook uitgebreid tot het faciliteren van anderen om relaties vorm te geven) en voor de ander juist op het vlak van gezondheid om zichzelf (en ook anderen) op creatieve wijze te ondersteunen op dit vlak dmv preventie of juist in het oplossen van de nadelen van beperkingen.

Levenssfeer waarin roeping voor Jan optimaal tot zijn recht komt

De roeping van Jan komt het beste tot bloei door zichzelf (wat leeft in zijn hart) tot uitdrukking te brengen in het contact met de buitenwereld. Het zou ideaal zijn voor Jan om voor zichzelf een publiek podium (van welke aard dan ook) te creëren waarin hij zichzelf kan tonen als inspiratiebron voor anderen.



Evaringsdoel

Bij het benoemen van het ervaringsdoel gaan we ervan uit dat ieder mens erop is gericht om bepaalde ervaringen op te doen. In sommige spirituele stromingen is dit het enige doel in het leven, het leven ervaren, in andere stromingen is sprake van karma of leerdoelen die bepaalde ervaringen “vereisen”. Het ervaringsdoel beschrijft specifiek welke ervaring jij, ten diepste van binnenuit gemotiveerd, steeds weer op zoekt. Ervaringsdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn het waarnemen van schoonheid, heelheid, invloed, individualiteit, etc. Het ervaringsdoel is dus geen einddoel op zichzelf, maar betreft datgene waarop je gericht bent om in elke willekeurige situatie weer opnieuw te beleven. Het beleven van je ervaringsdoel geeft een gevoel van innerlijke voldoening en zingeving.

Vanuit de invalshoek van non-duale zelfrealisatie geeft het ervaringsdoel weer op welke wijze jij je bewust bent van jouw ware natuur. Via welke ingang jij naar binnen gaat om je ware natuur bewust te beleven. Onze ware natuur laat zich kennen door o.a. vrijheid, waarheid, liefde en schoonheid.

Ervaringsdoel Jan Keizer

Benutten van eigen kwaliteiten en talenten om te ervaren dat de inzet hiervan verschil maakt voor anderen. Verdien capaciteit benutten om liefde te laten stromen.

Saboteur / magische taak

We zijn allemaal uitgerust met een innerlijke saboteur. Een saboteur kenmerkt zich als een belangrijke kwaliteit die wel degelijk bij je hoort, maar die je bent gaan inzetten vanuit een gevoel van “moeten”. De kwaliteit is niet meer vrij. Je bent geneigd om de kwaliteit in te zetten als een doel op zichzelf in plaats van als middel om een doel te bereiken. In het systemische werk wordt deze saboteur je “magische taak” genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat je ooit als kind hebt ontdekt dat je door het uitoefenen van deze taak invloed hebt op wat er in je gezin gebeurt. Bijvoorbeeld door op te treden als bemiddelaar tussen ruzies. Dit lukt je omdat bemiddelen een talent / kwaliteit van je is. Maar omdat bemiddelen van belang is gebleken om onveilige situaties in je verleden op te lossen, kan je talent / kwaliteit om te bemiddelen nog steeds als een (te) zware verantwoordelijkheid worden ervaren. Je talent om te bemiddelen is dan niet meer vrij, je kunt er niet meer mee spelen, het is een soort van heilig doel geworden waarvoor je altijd maar beschikbaar moet zijn en niet in mag falen.

De kwaliteit wordt vastgezet en wordt daarmee een saboteur die je overige kwaliteiten / talenten ondermijnt.



Via Verita

Levensmissie en Zelfrealisatie

Saboteur / magische taak Jan Keizer

De innerlijke saboteur van Jan zit in het opeisen van erkenning op zijn autoriteit. Jan zijn magische taak is gericht op leiding geven en invloed uitoefenen. Door hiervoor erkenning op te eisen zet de kwaliteit zich vast, kost het leiding geven veel energie en is het resultaat mogelijk minder effectief. Door op speelse wijze leiding te geven, vanuit zijn hart en zonder bijgedachte over "erkenning, kan Jan vreugde ervaren in het invloed uit te oefenen op anderen.

Oneindige energiebron

De oneindige energiebron is gelegen in die kwaliteit die je in elke omstandigheid moeiteloos inzet en energie geeft. Het benutten van deze kwaliteit levert ten alle tijden meer op dan het je kost. Het is ook een kwaliteit die je altijd inzet, al staat de wereld om je heen in brand of ben je te ziek om je bed uit te komen. Dan nog, juist dan, geeft deze kwaliteit je levensenergie.

Oneindige energiebron Jan Keizer

Het geeft Jan oneindig veel energie wanneer hij in welke situatie dan ook zijn persoonlijke betrokkenheid kan inbrengen en zijn hart mag volgen. Doen wat zijn hart hem ingeeft.